

Alhoewel de wedstrijden pas op zaterdag beginnen, strijken vaak op vrijdagmiddag de vroege vogels al in Nieuwkoop neer. Een oorzaak is nog steeds niet bekend maar het valt wel op dat dit fenomeen zijn intreden heeft gedaan op het moment dat ook Stichting Natuurmonumenten op het terrein van Tijsterman haar domicilie heeft opgetrokken. Volgend jaar toch maar eens vragen of deze early birds een beschermde status kunnen krijgen en in aanmerking voor een subsidie komen. Scheelt weer op de begroting.

Wat de reden ook mag zijn, hun aanwezigheid luidt eigenlijk de informele start van de O-jol finale in. De één bouwt op de vrijdagmiddag een nestje op een kale betonplaat en de ander vertroetelt zijn bootje wat extra in de hoop dat ze samen over het water zullen vliegen. Ondertussen zet de organisatie de laatste puntjes op de welbekende 'i' door een tentje op te zetten voor het uitzonderlijke geval dat het in Nieuwkoop gaat regenen.



Zodra dat geregeld is wordt het hoog tijd dat de zeilers zichzelf gaan 'prepareren'. Als ik vertel dat dit een veelgebruikte term in de wielrennerij is dan weet je waarschijnlijk genoeg. Voor de vrijdagavond geldt dan ook een omerta maar ik kan je wel vertellen dat de bloedwaarden bij een aantal al behoorlijk uit de pas begon te lopen. Bij een niet nader te noemen persoon steeg het bloed letterlijk naar de kop toen hij 'ze' niet voor het eerst dit jaar zag vliegen. Deze keer was het geen boot maar een complete damesfiets die in het niets was verdwenen (wat een overheerlijke maaltijd bij de plaatselijke Chinees al niet met je kan doen). Later die avond kregen we een verklaring via de Whatsapp waaruit bleek dat de damesfiets gewoon thuis stond. De desbetreffende persoon heeft mij met klem gevraagd zijn identiteit geheim te houden en dan doen we dat natuurlijk 😊. Hoe dan ook, door dergelijke verhalen worden gezellige avonden ook onvergetelijk, bedankt meneer X! Nog zoiets, de foto van het diner krijg ik met geen mogelijkheid rechttop, zal ook wel iets zeggen over de staat van de gasten of de fotograaf.



Zaterdagochtend. Vloot Friesland heeft een compleet elftal afgevaardigd en Oeteldonk wordt vertegenwoordigd door niet minder dan de vlootvoogd. Supergoede opkomst, we hadden uiteindelijk 36 boten aan de start, dank aan alle deelnemers! De drukte van jewelste op het terrein van Jachthaven Tijsterman staat wel in schril contrast met het doodstille oppervlakte van de Nieuwkoopse plassen. Het ijzig aandoende water nodigt eerder uit om de schaatsen onder te binden dan de boot het laatste zetje van de trailer te geven. Maar gelukkig is onze wedstrijdleiding resoluut en stuurt iedereen toch het water op. Bij de start staat er tot ieders verbazing een heel licht maar constant briesje dat eigenlijk de hele dag aanhoudt. Halverwege de dag komen we alleen even aan de kant om de lunch te verorberen die wederom door de smeerdames voor de zeilers is klaargezet. Resultaat aan het einde van de dag: 3 prima wedstrijden met als simpele conclusie dat je inderdaad opa moet zijn om goed te presteren in deze klasse. Ton, kersverse grootvader van een prachtige kleindochter, prikt achteloos drie eentjes op het scorebord. Achter hem wordt hevig gestreden om de eerste verliezer te worden. Die strijd heeft gelukkig niet geleid tot aanvaringen, discutabele boeirondingen of daadwerkelijke protesten. Ik heb wel iemand 'protest' horen roepen. Oorzaak: op de finishlijn wordt geprobeerd over stuurboord voor te dringen. Het is prachtig om dan de voor- en tegenargumenten te mogen aanschouwen. Vooral het argument: "en ik lag ook al de hele wedstrijd voor je" deed mij al vermoeden dat ik het protestcomité niet van stal hoeft te halen.

De zaterdagmiddag staat in het teken van een gezellig happy hour, een DJ-tje, bitterballen verzorgd door BuroSix en sushi van Sushiran. Naast de welbekende evaluatie wordt er ook al druk gespeculeerd over het volgende seizoen en dan in het bijzonder over de Euro in Como (er zijn early birds die al geboekt hebben) en de NK op Medemblik.

Voor het diner hebben we dit jaar voor een andere opzet gekozen: we gaan dit jaar 'luxe' uit eten in de hooiberg van Restaurant Tijsterman. Een heerlijk driegangen diner en een gezellige avond valt ons te deel. Uit de positieve reacties hebben we opgemaakt dat dit concept voor herhaling vatbaar is. De avond eindigt voor een aantal traditiegetrouw in de plaatselijke kroeg.



Over de zondag kunnen we kort zijn. We hebben ons best gedaan en geduld getoond maar de weergoden waren ons, niet voor de eerste keer dit seizoen, niet gunstig gezind en als een echte Blatter buig ik, na de lunch, de regels vakkundig naar mijn hand om mijn vierde plaats te consolideren en besluit: AP over A, no more races today!!! Bootjes inpakken en op naar de prijsuitreiking.

Het ereschavot van de O-jol finale 2015 zag er als volgt uit:

1. Ton op de Weegh
2. Vincent van Leeuwen (niet gek voor een eerste en laatste zeildag van het seizoen)
3. Jan-Willem van den Hondel

Eervolle vermeldingen:

- Joost Overeijnder deed voor de 19e keer mee aan de O-jol finale
- Johan Koch voor de mooiste, snelste en enige O-jol van hout
- Philippe Rouffaer want dat is pas een echte young rider

Met de prijsuitreiking van de O-jol finale werd ook het ranglijst seizoen afgesloten en kon de balans opgemaakt worden. Ook dit ranglijstseizoen werden er weer records gebroken:

- In totaal telden drie wedstrijden niet mee voor de ranglijst door het gebrek aan wind: de Braassem Summerregatta, de Vrijbouter en de Biercup
- Top aantal deelnemers tijdens de Euro: 87
- Dit jaar deden 15 buitenlandse deelnemers mee aan één of meerdere wedstrijden
- Maar liefst 13 rookies traden toe tot de O-jol klasse!!!
- En we hadden dit jaar meer dan 150 unieke deelnemers aan de ranglijstwedstrijden (vorig jaar 135).

Mooie cijfers maar bij het sluiten van de markt gaat het natuurlijk vooral om de prijzen en de Friezen werden de grote winnaar. Zowel in de overall, senior en vloot categorie wisten zij op de allerlaatste dag de tweede plek in te ruilen voor het goud. Ook via deze weg felicitaties voor alle winnaars (zie voor een compleet overzicht de website).



Ondanks de winddip op zondag denk ik dat we kunnen terugkijken op een gezellig en geslaagd weekend. Dit was niet mogelijk geweest zonder alle vrijwilligers en sponsors. Grote dank aan allen! Ik wens iedereen een goed winterseizoen en ieder geval tot de volgende finale!!!

mede namens Mak,  
Jan-Willem



Voor het beschikbaar stellen van hun terrein



Voor de overheerlijke versnaperingen



Voor de frisse en gezonde sushi schalen



Voor het beschikbaar stellen van de tenten en de toeschouwerboot



Voor het mogelijk maken van het zaterdagavond diner



Voor de bijdrage aan de prachtige jaarprijzen



Club, faciliteiten en vrijwilligers van NZ Nieuwkoop